



Op maandag 09.09.24 begeven wij ons naar het Campinastrand te Dessel Zanddijk 62A.

Het is een familiezaak waarvan Jozef Jacobs één van de stichters was een 90 tal jaren geleden.

Deze was de grootvader van ondergetekende.

Huidige zaakvoerder is Sebastiaan Jacobs (petekind).



Bij goed weer kunnen we op het mooi terras genieten aan een grote waterplas nabij een speeltuin.

Bij minder goed weer kunnen we iets drinken in de moderne cafétaria.

Info:

Vertrek aan 'De Sellerie' stipt te 20.00 uur voor een ritje van een half uurtje naar het Campinastrand.

Ambiance verzekerd!

Jef trakteert wegens verjaardag Joke...tot dan!!!

Voor de eters: tijdig reserveren a.u.b.

Jozef Jacobs.